

DINGSDAG, den

7 den FEBRUARIJ.



# Nieuwe Surinaamsche Courant.

## PARAMARIBO.

### Gouvernements Secretarij.

PARAMARIBO, den 4 Februarij 1843.

Alzoo de navolgende personen zich bij requeste hebbengeadresseerd, om Brieven van Manumissie voor Slaven, als:

1. J. C. HESHUIZEN, voor de Slavin *Dootje* en *Jansie*; hem in eigendom toebehoorende.
2. S. DE LA PARRA gq. Weduwe JEOSUAH DE LA PARRA, voor de Slavin *Leentje*, en hare Kinderen *Eduard*, *Saraatje*, *Johan* en *Charles*; aankomende zijne opgenoemde principalessen.

Zoo worden al de genen, welke vermeenen mogten, redenen van oppositie te hebben, opgeroepen, om binnen den tijd van drie weken, van hun vermeend regt of pretentie ter Gouvernements Secretarij aantekening te doen.

De Gouvernements Secretaris,  
G. S. DE VEER.

### Gouvernements Secretarij. BURGERLIJKE STAND.

PARAMARIBO, den 3 Februarij 1843.

Heden zijn in ondertrouw opgenomen:  
JACOBUS JOSEPH DOORJE en ANNA MARIA THERESIA AMMON.

EN

JOANNIS MARTINUS SCHMELTZ en ELISABETH GEERTHUIDA BRANDON.

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,  
A. WILDEBOER.

## MENGELWERK.

### De bepaalde Sterfdag.

Twee broeders, de zoons van eenen geestelijken in Noorwegen, studeerden voor ontfrent twintig jaren aan de hooge school te Koppenhagen, waar zij wegens hunne vlijt en kadelijk gedrag allen lof verdienden. De oudste van wien hier voornamelijk zal gesproken worden, genoot de onschatbaarste goederen der stervelingen, gezondheid van ligchaam en gezondheid van geest, welke laatste in het evenwigt van alle verstandelijke vermogens af, zoo men het gewoonlijk noemt in een natuurlijk goed oordeel, (gezond verstand,) bestaat. Van zijne kindsheid af, althans, was er nooit iets daarmede strijdig aan hem bepeerd.

Eens werd hij uit zijne nachtrust, ik weet niet waardoor, plotseling gewekt, en op het zelfde oogenblik ontwaarde hij in den hoek der kamer, nabij het venster eene zeldzame gestalte, slechts flauwelijk verlicht door de schemering der straatlantaarnen. Een mannetje stond daar, in een grijs oudmoedisch kleed, met een zonderling gevormd hoofdhuil, Zijn

bleek mager aangezicht, was, grensins afschrikkend, en vertoende veel meer in geeststrekken en gebaarden eene innemende vriendelijkheid.

Met eene mengeling van heimelijk gruwel, nieuwsgierigheid en onbeschoomtheid, sprak de student het verschijnsel aan: „Wie zijt gij, kleine man? wat hebt gij mij te zeggen?” „Ik ben,” antwoordde het mannetje op eenen toon die noch stug nog gemeenzaam was, „de genius die Alexander die Hebbende medischene met elkander verbindt. Ik kom om u narigt te geven van uwe zuster. Dan zijt gij mij zeer aangenomen; reeds lange heb ik niets van Maria gehoord: zij is immers niet ziek, in uwe goede zuster?” „Zij is ziek, gevaarlijk ziek,” „Acht hoe bedroeft gij mij. Mijne goede zuster is ziek, daarom ontving ik in zoo langen tijd geenen brief van haar. Zeg mij zal zij sterven?”

Op deze vraag liet de zonderlinge boodschapper het hoofd zakken stond eenige oogenblikken als in overpeinzing en neerslagtigheid in zijnen hoek, en verdween daarop eensklaps, den jongeling in een droefvige onzekerheid latende.

Over eenige nachten daarna verscheen het grauwe mannetje weder op de vorige plaats en in de zelfde droefvige houding. Zoodra de jongeling zijnen bezoeker gewaardeerd, vroeg hij hem, meer beangst voor hetgeen hij vernemen zoude, dan over het wonderbare wezen zelve: „Waarom, vriend! zijt gij weder hier? zeker hebt gij mij iets droefvigs te melden. Is Maria nog in leven, is zij wellicht doof?”

Zwijgend stond het mannetje eenen geruimen tijd, met de teekenen der grootste droefenis, ja, zoo het scheen, met zich zelve kampend, zonder antwoord te geven.

„Spreek, ontruk mij aan deze ongewisheid!” herhaalde de jongeling van tijd tot tijd, en wel zoo laide, dat zijn broeder, die in de zelfde kamer sliep, door zijn schreeuwen wakker wordt, en hem overeind in het bed ziet zitten, zonder echter iets van den vreemden bezoeker te bespeuren. Na hem verscheiden malen te vergeefs gevraagd te hebben wat hem schortte, en zich reeds gereed makende om op te staan, ziet hij hem op het hoofdkussen nedervallen, hoort hem steunen, schreijen, jammeren, en verheemt eindelijk met vele moeite van hem, dat het zelfde grauwe mannetje, van wien zij laatst gesproken hadden, hem nu gezegd had, dat Maria's stervensnood voorbij, en hare reine ziel in het verblijf der onschuld en liefde opgenomen was, waarop de gedaante, met een zacht en tevreden uitzicht, zich in de lucht had opgelost.

Werkelijk ontvingen de broeders na verloop van eenigen tijd in eenen brief uit het vaderland, de tijding van het overlijden der zuster, en bij nader onderzoek naar dag en uur bevonden zij dat hunne reeds vooraf verkregene narigt daarmede volkomen overeenstemde.

In het vervolg gebeurde het nog verscheidene malen, dat de bovennatuurlijke gast ongenoodigd verscheen om over ziekten, begrafenis en sterfgevallen van bekenden uitsluitsel te geven. Toen hij nu eens weder zulk eene boodschap bracht, „Acht, geschiedde alleen bij nacht, want dan is slechts is, zoo men meent, de mensch voor

den kennelijken invloed van hoogere wezens ontvankelijk. — deed de jongeling hem de vraag; „Kunt gij mij dan ook zeggen, mijn vriend, op welken dag ik zelf sterven zal?” „Uw sterfdag,” was het antwoord, is de 16. Mei; als het negen slaat en de sterren fonkelen, gaat uw licht uit om ginds te fonkelen.

De vrager, over deze woorden ontsteld, kan niet verder vragen. De tijd der openbaringen is voorbij, en de geest verdwenen.

Er moest nog ongeveer een half jaar voor den noodlottigen dag verlopen; met toenemende ongerustheid werd die tijd door onzen student doorgebracht. In den beginne trachtte hij alle doodgedachten van zich te keeren, en zijn broeder ondersteunden hem daarin zoo veel hij maar konde, hem voorhoudende dat alle zijne gesprekken met het grauwe mannetje alleen een spel waren van zijne, door eenige verborgene ongesteldheid, de ongewoonheid van het vreesde vochtige klimaat, en zijn aanhoudend studeren, bijster gewordene verbeelding en dat de gedreigde sterfdag meer als eene waarschuwing voor zijn verstand, dan voor een bepaalde lotbestemming te houden was.

De winter verliep onder de velerlei tijdkortingen welke de hoofdstad zoo mildelijk aanbied, tamelijk opgeruimd en maar al te snel. Want toen de dagen merkkelijk begaotten te lengen, en toen eindelijk bonte bloemen en een helder groen de velden en boomen versierden, dacht het hem als zag hij eenen arbeidenden doofgraver, op vreemden bodem, verre van het lieve vaderland, eene ruime groeve voor hem gravende om zijn stof te bevatten. Eene sombere zwaarmoedigheid overmeesterde nu den bloeienden jongeling. In diep gepeins waarde hij over de lentevelden heen: mijnerend zat hij in de hoorzalen zijner leeraars, zich om niets bekommerende dan om de uren en minuten te tellen, welke het noodlot hem nog op deze schoone wereld gunde. Ten laatste begon hij inderdaad ziekelijk te worden, sloot zich op zijne kamer, en bleef te bedde liggen. Alleen de droomen van den nacht, die gaarne eene andere gedaante aannemen dan de droomen van den dag, verschaften hem eenige leening en levensgenot.

Hoe meer de gevreesde dag naderde, hoe vindingrijker de broeder des lijders werd in zijn pogingen om zijne gedachten te verstrooien en hem te vervrolijken. Zorgvuldig had hij alle almanakken die onder zijn bereik konden komen, verborgen, met oogmerk om hem in den tijd te misleiden; doch te vergeefs.

Reeds verkondigde de dageraad van den 16 Mei aan allen vreugde, maar aan onzen jongeling den dood in den bloei des levens en der natuur. De trouwe broeder had ook daarop gerekend. Met vele moeite haalde hij den bedrueften over om op te staan, nadien deze voorgenomen had, den knekelman met zijne seis en zandlooper, in christelijke lijdzaamheid, te bedde te verwachten. Weinige oogenblikken daarna stormde een aantal vrolijke spitsbroeders ontsluitende de kamer in, om beiden af te halen tot genieting van den schoonen dag. De huisvrouw bracht een rijkelijk ontbijt. Het vertrek geleek naar niets minder dan naar een ziekenkamer, het scheen veel meer een feesttooneel van uitgelatene blijheid. Onze stu-

